

Nog wat info voor Ars Toeristica Juni – September 2010

Weetjes- belangrijk, want het gaat over 2 evenementen, in juni en iets dat loopt tot einde sept.

Open Kerken 2010

In 1988 maakte de familie Huynen een reis naar Finland. Ze vonden er bij de toeristische diensten een folder en een kaart, waarin verwezen werd naar open kerken. Bij verdere navraag bleek dit fenomeen ook in andere landen te bestaan. In Engeland is het al lang zeer succesrijk; daar zijn er 11.000 kerken toegankelijk of 11 op 16 gebedsgebouwen. Marc Huynen begon bij zijn terugkeer allerlei belangrijke contactpersonen uit diverse sectoren te zoeken, waaronder ook KIKmedewerkers. Nu kan U – voor de 4^{de} keer- tot 30 september -130 ‘open kerken’ bezoeken. Zowel katholieke kerken als andere gebedsplaatsen (protestantse en orthodoxe) werken mee. De provincies Oost-Vlaanderen, Luik, Henegouwen, Namen en West-Vlaanderen staan aan de top: daar zijn er tussen de 35 en de 12 kerken geopend. Nadien volgen Waals-Brabant, Antwerpen en Brussel. In Brussel zijn er 4 kerken toegankelijk: de kathedraal, de Sint-Jan-Berchmanskerk aan de Sint-Michielswarande in Etterbeek, de Sint-Denijskerk in Vorst en de Drievuldigheidskerk in Elsene. Luxemburg en in Waals-Brabant stellen maar 2 kerken open. Alle kerken zijn gedurende minstens 4 uur per dag en gedurende minimum 3 dagen per week toegankelijk en beschikken over voldoende vrijwilligers..

Aan welke eisen moeten de deelnemende gebedsoorden voldoen? Wat zijn belangrijke doelstellingen? In eerste instantie wenst men dat de kerken een grotere bekendheid en een heropwaardering krijgen van het religieuze erfgoed. Kerken wekken immers nog steeds de nieuwsgierigheid van omwonenden uit de regio maar ook van binnenlandse en van vreemde toeristen. Verder wil men ook in de kerken meer animatie, een gastvrije atmosfeer en info over het lokale, parochiale leven. En als laatste doel hoopt men zo ook te kunnen zorgen voor een betere veiligheid van en het tot stand komen van een volledige inventaris van kunstschaten en het kerkelijk patrimonium. In elke kerk zijn er een onthaaltafel met gastenboek, een tekenhoek voor de kinderen, infofolders over de parochie en de kerk en specifieke programmabrochures, voorzien van een kaart en andere nuttige informatie, van de ‘open kerken’ aanwezig. In totaal zijn 75.000 programmabrochures gedrukt. Elke kerk is aan de buitenkant voorzien van een speciale gevelplaat; Hierop is zowel het gedeponeerde logo van ‘open kerken’ als de naam van het gebedsoord en de openingstijden vermeld. Met de provincie Namen wordt gewerkt aan een cultureel-toeristische gps-route.

De officiële startdag of de feestelijke opening was op 6 juni 2010, met concerten, lezingen, exposities en gidsbeurten.

Meer info vindt U op de 4-talige website www.openkerken.be. Contactpersoon Marc Huynen is bereikbaar via het mailadres m.huynen@openkerken.be.

25 jaar Compostelagenootschap

De spraakmakende expositie over Sint-Jacob en Santiago n.a.v. Europalia Spanje deed in 1985 allerlei initiatieven ontstaan. Nu zijn er honderden genootschappen, verspreid over Europa. Uit het Vlaamse Genootschap ontstonden dochterorganisaties in Nederland, Zuid-Afrika en Wallonië. Het tijdschrift ‘De Pelgrim’, met een 25^{ste} jaargang, heeft nu een speciaal nr. uitgegeven. Nr. 100 is een handige pocket, waarin 45 vroegere artikels onder 12 thema’s

werden herbundeld. In Vlaanderen zijn er 18 Sint-Jacobskerken. In Brussel is er voor de leden van het Genootschap een viering gepland, met ontvangst op het stadhuis, en een wandeling, op 25 juli. Elk jaar gaat in Brussel er ook een processie uit. Tot 25 juli zijn er in Vlaanderen 33 etappes in een lus met elkaar verbonden. Info: www.compostelagenootschap.be