



## Dag van de Open Kerken: klokken vieren feest!

In 2012 viert de Stichting Open Kerken haar vijfde verjaardag. Daarom willen we graag op 3 juni 2012, de Dag van de Open Kerken, alle klokken in heel het land feestelijk laten luiden en alle beiaarden een *Happy Birthday* laten spelen. Zin om mee te feesten? Tot 31 januari kan elk gebedshuis zich nog inschrijven met een activiteit voor deze Dag van de Open Kerken.

[WWW.OPENKERKEN.EU](http://WWW.OPENKERKEN.EU)

## Belangrijke data 2012

- 31 januari 2012**
  - Deadline inschrijvingen Dag van de Open Kerken 2012
  - Deadline inschrijvingen netwerk Stichting Open Kerken
  - Deadline voor het corrigeren van de gegevens op de landkaart Open Kerken 2012
- 2-4 mei 2012**
  - Verzending postpakketten voor deelnemers Dag van de Open Kerken en leden van de Stichting Open Kerken
- 22 mei 2012**
  - Persconferentie
  - Algemene Vergadering vzw Open Kerken (voor alle leden)
- 3 juni 2012**
  - Dag van de Open Kerken 2012
- 15 juli 2012**
  - Deadline evaluatieformulier Dag van de Open Kerken 2012

## Opgelet: nieuwe brochure Open Kerken

Binnenkort wordt de brochure Open Kerken 2012 opgesteld. Gezien deze landkaart in 85.000 exemplaren verspreid wordt, is het belangrijk dat alle gegevens correct zijn. Gelieve dus alle gegevens van je kerk na te lezen op onze website en eventuele wijzigingen onmiddellijk aan ons door te geven via [info@openkerken.be](mailto:info@openkerken.be). Bedankt!



## Het project iBeaken

De Stichting Open Kerken zal in 2012 al haar leden gratis uitrusten met een iBeaken. Dit is een QR-code die bezoekers toelaat om informatie over je gebedshuis in hun eigen taal te downloaden op hun smartphone. Dit project vraagt veel werk en zal gedurende heel 2012 uitgevoerd worden. Wat je nu al kan doen, is de gegevens van je gebedshuis nalezen op onze website en ons eventuele wijzigingen signaleren. Denk ook al eens na over zes elementen in je kerk die de bezoeker gezien moet hebben. Deze worden dan opgenomen in de iBeaken. Je kan ook alvast een bezoekje brengen aan onze eerste open kerk met zo een QR-Code: de Sint-Rochuskapel van Hoegaarden.



[WWW.IBEAKEN.BE](http://WWW.IBEAKEN.BE)

## Kerk herbestemd

De werken aan de open kapel Notre-Dame du Marché in Geldenaken zijn eindelijk afgelopen. Op 15 oktober werd de kapel feestelijk heropend. Het gebouw werd niet alleen grondig gerestaureerd, het kreeg ook deels een nieuwe functie. In het schip van de kapel werden telescopische banken en mobiele wanden geplaatst. Een nieuwbouw zorgt voor de nodige onthaalfaciliteiten en het afsluitbare koor van de kapel blijft voorbehouden voor erediensten. De kapel blijft toegankelijk voor bezoekers tijdens tentoonstellingen en concerten, of op aanvraag voor groepen via 010/81 15 15 of 010/22 91 15.

[WWW.OPENKERKEN.EU](http://WWW.OPENKERKEN.EU)

## Kerk in de kijker

Tijdens onze erfgoedzoektocht afgelopen september konden bezoekers nader kennis maken met de mooie **Sainte-Catherine** kerk op de hellingen rond Chaudfontaine, in Forêt. Ze wordt omgeven door een idyllisch grasplein vol eeuwenoude bomen. De van oorsprong Romaanse kerk is een prachtige puzzel van opeenvolgende bouwfasen van de 13de tot de 20ste eeuw. Binnenin beelden 15de eeuwse muurschilderingen verschillende heiligen en het martelaarschap van Sint-Barbara af. Moderne verlichting in de vorm van een Latijns kruis siert het plafond van het schip. Achteraan in de kerk staan een aantal prehistorische vondsten uit de regio tentoongesteld, die anders misschien in een provinciaal museum zouden terecht gekomen zijn.



[WWW.OPENKERKEN.EU](http://WWW.OPENKERKEN.EU)

## Speciale tip

Een verzorgd onthaal is één van de pijlers van "open kerken." Banners die winter en zomer buiten blijven hangen, kunnen vuil worden. Deze leden raden we aan om hun banner eens in de wasmachine te stoppen. Let er wel op dat je eerst de houten latjes verwijderd. Een normale wasbeurt op 30° moet volstaan om de banners weer proper te maken. Zij die graag hun banner vervangen, kunnen uiteraard een seintje geven via [info@openkerken.be](mailto:info@openkerken.be)

Open en gastvrije kerk



## Stichting Open Kerken in Frankrijk



Voorzitter Marc Huynen en beheerder Marguerite Bernard reisden begin oktober naar Parijs en ontmoetten er verantwoordelijken van de Franse bisschoppen-conferentie.

Omdat er in Frankrijk nog geen nationale organisatie voor toeristisch onthaal in kerkgebouwen bestaat, waren zij zeer geïnteresseerd in het concept van Open Kerken. Hopelijk krijgt ons eerste lid in Noord-Frankrijk binnenkort dus gezelschap.

NartheX, een tijdschrift gewijd aan sacrale en moderne kunst en aan (religieus) erfgoed, gaf onlangs een boekje uit dat antwoorden biedt op vragen omtrent cultureel en liturgisch gebruik van het gebouw, animatie in de kerk, het onderhoud en de opwaardering van het patrimonium.



[WWW.NARTHEX.FR](http://WWW.NARTHEX.FR)

[WWW.OPENKERKEN.EU](http://WWW.OPENKERKEN.EU)

## Vertalers gezocht

Stichting Open Kerken is op zoek naar talenknobbels die occasioneel vanuit het Frans of het Nederlands naar het Duits kunnen vertalen, en vanuit het Nederlands naar het Frans. Af en toe een beetje tijd over en zin om mee te schrijven aan het verhaal van Open Kerken? Neem dan contact op via [info@openkerken.be](mailto:info@openkerken.be)

## Dag van de Open Kerken: SABAM

Opgelet: indien je tijdens een evenement muziek gebruikt, moet je ook auteursrechten betalen. Dien ten laatste 10 dagen voor het evenement een aanvraag in bij SABAM. Deze verplichting geldt ook voor beiaardconcerten, harmonieën en fanfares, theatervoorstellingen en films, maar is enkel van toepassing op werken die vertegenwoordigd zijn in het repertoire van SABAM.



[WWW.SABAM.BE](http://WWW.SABAM.BE)

## RECHTZETTING

In onze nieuwsbrief van september sloop een foutje bij de tekst van onze "kerk in de kijker." De pas gerestaureerde neogotische koorschilderingen zijn te bewonderen in de Sint-Ursulakerk van Lanaken en niet in de Sint-Monulfus en Gondulfuskerk van Maasmechelen. ZOLAD+ is bovendien geen erfgoedcel, maar een intergemeentelijke dienst voor onroerend erfgoed.



The Open Churches Foundation wishes you a wonderful 2012.

