



Op zondag
5 juni 2011
Dag van de Open Kerken

De schoonheid van ons erfgoed zal U bekoren

TERBOONSTELLINGEN
JAREN KERK
CONCERTEN

open kerken
Volledig programma op
www.openkerken.eu

Dag van de Open Kerken

5 juni 2011 was een hoogdag voor het religieus erfgoed in België. Op meer dan 350 locaties werden bezoekers getraakteerd op rondleidingen, tentoonstellingen, optredens, fiets –en wandeltochten... Dit jaar kon Open Kerkendag rekenen op **bijna 35.000 bezoekers**. Een grote dankjewel aan alle enthousiaste vrijwilligers voor hun inzet voor, tijdens en na de

Dag van de Open Kerken! Volgend jaar vieren we feest, voor de vijfde editie van ons evenement. Noteer zondag 3 juni 2012 alvast in je agenda! WWW.OPENKERKEN.EU



Op tocht in Chaudfontaine

Zondag 25 september 2011

Samen met de dienst toerisme werkte de Stichting een zoektocht van 35 km uit in de streek van Chaudfontaine. Op het programma staan het religieuze patrimonium zoals je het nog nooit bekeken had te verkennen met de wagen (of eventueel met de fiets voor de getraide fietsers onder ons), een avondmaal met streekgerechten en een prijsuitreiking.

[INFO & INSCHRIJVING](#)

Wat hebben we geleerd vandaag?

Meer dan 60 vrijwilligers en gemeentefunctionarissen reisden op 7 april af naar Aarschot voor de studiedag "Open en gastvrije kerken." Wij maakten van de gelegenheid gebruik om het Vlaams-Brabantse plattelandsproject in de kijker te zetten. De namiddag werd gevuld met twee boeiende workshops en een bezoek aan de prachtige Onze-Lieve-Vrouwkerk. De reacties achteraf? Onverdeeld zeer positief!



Vers bloed bij de Stichting Open Kerken



Ons team wordt sinds 1 april versterkt door kunsthistorica Stefanie van der Zweth. Zij neemt het plattelandsproject in Waas- en Scheldeland onder haar hoede. Voor meer informatie over dit project kan je haar contacteren op s.vanderzweh@openkerken.be

Dit gebeurt bij U...



Dankzij de plattelandsprojecten bestellen enkele leden extra onthaalmateriaal met een fikse korting. De **Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk** in Diegem onthaalt bezoekers voortaan met een onthaaltafel en geplastificeerde infochies, terwijl kersvers lid **St-Pieterskerk** in Rekem folders bestelde. Ook in de **St-Pieterskerk** in Wetteren krijgen bezoekers voortaan meer informatie dankzij een onthaaltafel en folders. De **Sint-Jacobskerk** in Doornik vergeet ook zijn Nederlandstalige bezoekers niet en liet speciaal voor hen folders drukken.



Kerk in de kijker

De Libanese Maronietenorde in het St-Charbel klooster (abdij Bois-Seigneur-Isaac)

Op 10 november 1695 werd de Libanese Maronietenorde gesticht. Deze katholiek georiënteerde christenen hadden zich in de buurt van Antiochië (Syrië) verzameld rond de figuur van Maron. Door de opkomst van de islam in de 7e eeuw raakten alle christenen verspreid. De Maronieten vonden elkaar terug in de Libanese bergen.

De Libanese Maronietenorde vestigde zich in januari 2010 in het St-Charbelklooster in de abij van Bois-Seigneur-Isaac, nadat de Premonstratenzers van de abdij van Averbode er wegtrrokken. In de prachtige St-Sangkapel bevindt zich het St-Sang relikwie, een centraal element in de cultus van St-Charbel. De Maronietengemeenschap brengt er bijzonder veel leven.



WWW.OPENKERKEN.EU

[HTTP://OLMBELGIQUE.ORG](http://OLMBELGIQUE.ORG)

Speciale tip



Niet elke bezoeker is een kunsthistoricus. Wanneer je informatie geeft over je kerk en haar kunstschaten, let dan op met het gebruik van vakjargon. In een "open kerk" is het erfgoed niet alleen fysiek toegankelijk voor iedereen. Alle bezoekers moeten ook kunnen begrijpen waarom jouw kerkgebouw zo waardevol is. Je zou vakjargon bijvoorbeeld ook op een eenvoudige manier kunnen toelichten in een "woordenboekje voor kerkbezoekers."

Deze zomer zeker te bezoeken...

- Een heel aantal kerken sloten deze lente nog aan bij de Stichting Open Kerken. Sommigen staan nog niet in onze brochure, maar zijn deze zomer zeker een bezoekje waard:
- Onze-Lieve-Vrouw Bezoekkerk (Lombartzijde-Middelkerke)
 - Onze-Lieve-Vrouwkerk (Schore-Middelkerke)
 - Sint-Gulielmus (Wilskerke-Middelkerke)
 - Sint-Laurentius (Westende-Middelkerke)
 - Sint-Theresiakerk (Middelkerke)
 - Sint-Willibrorduskerk (Middelkerke)
 - Sint-Jan Baptistkerk (Schriek-Heist op den Berg)(op de valreep nog op de landkaart)
 - Sint-Willibrordus (Knesselare)

