



## Vierde seizoen voor de Stichting Open Kerken

Marc Huynen, voorzitter

De **Stichting Open Kerken** vat **haar vierde werkjaar** aan met **230 leden**. Zij vormen een netwerk van 'open en gastvrije kerken', met als doel ons religieus erfgoed in de belangstelling te plaatsen.

De 230 leden vindt u terug in het **vouwblad 2010**, gedrukt op 75.000 exemplaren en verdeeld in de deelnemende religieuze gebouwen en in de toerismekantoren. In dit heilig jaar voor de pelgrims naar Sint-Jacob van Compostela stelt het document ook de belangrijkste routes van het Europese netwerk voor, wat betreft hun passage in ons land.

Dit jaar laten Europese subsidies ons toe een extra inspanning te leveren in het teken van de **plattelandsontwikkeling**. We wensen het dat het kerkgebouw, als centraal punt in het dorp, een rol speelt in het maatschappelijk weefsel. Openstellen is een punt, veelzijdig gebruik een ander. De toelage laat ons toe een eerste campagne op te zetten, met name in Vlaams-Brabant.

Onze **viertalige website** [www.eglisesouvertes.be](http://www.eglisesouvertes.be) - [www.openkerken.be](http://www.openkerken.be) - [www.offenekirchen.be](http://www.offenekirchen.be) - [www.openchurches.be](http://www.openchurches.be) is een essentieel element in de voorlichting zowel voor onze leden als voor het grote publiek. Daarom hebben we de site opgewaardeerd door nieuwe combinaties toe te voegen.

De bezoeker vindt de deelnemende kerken meteen op Googlekaarten, zonder beperking per provincie of landsgrens (door de uitbreiding met gegevens over Franse kerken bijvoorbeeld). Hij kan ook het reisdoel naar keuze visualiseren maar tegelijk ook de drie dichtsbijge open kerken, of de deelnemende kerken in dezelfde stijl.

In samenwerking met de Toeristische Federatie van de provincie Namen wordt een toeristisch-culturele gps-route voorbereid. De route Maredsous-Dinant-Maredsous passeert langs de 'open en gastvrije kerken' en andere kerken in de 'Mooiste dorpen van Wallonië'. Het circuit zal afluadbaar zijn van onze eigen site en van [www.tourismegps.be](http://www.tourismegps.be).



## Dag van de Open Kerken Feestdag in 300 open kerken

Marguerite BERNARD, beheerder

Wat betreft de **Dag van de Open Kerken**, zal de site gedurende een maand de driehonderd kerken afficheren die dit jaar op zondag 6 juni deelnemen aan de feestelijke startdag. In 2009 verwelkomden we meer dan 30.000 bezoekers ter plaatse en dit jaar moet het uitgebreide programma nog meer volk lokken.

Al de kerkgebouwen, lid van de Stichting, zullen geopend zijn. De kerken die zijn aangeduid met dit icoontje,  organiseren die dag bijzondere culturele evenementen. (Donkere iconen wijzen op leden, heldere wijzen op kerken die deze ene dag deelnemen).

De manifestaties zijn veelzijdig en getuigen op levendige wijze van het enthousiasme in de kerken, groot en klein. Zoals de twee voorgaande jaren zijn talrijke gratis **geleide bezoeken** gepland, rond de bijzonderheden aan patrimonium of architectuur van elke kerk.

De **concerten**, vooral de orgelconcerten, worden vaak voorafgegaan door deskundige uitleg, zoals bijvoorbeeld in de kerk van Sint-Apollinaire in Bolland, waar mevrouw Anne Froidebise u de geheimen van het instrument onthult. Koren zullen de feestmissen opluisteren of concerteren in de namiddag.

Talrijke tijdelijke **tentoonstellingen** zetten een vaak miskend patrimonium in de kijker. Bijvoorbeeld : de tapijten en processievaandels van de Sint-Walburga in Oudenaarde.

Ook dit jaar zijn er, in samenwerking met de gemeenten, routes ontwikkeld met uiteenlopende invalshoek : toeristisch-cultureel **circuit** per fiets in Assenede, Borgloon of Sint-Niklaas, te voet in Tervuren, proevertjeswandeling in Raatshoven (Racour), œcumenisch circuit in Luik (Liège).

Er zijn **originele initiatieven** aangeboden op verschillende plaatsen zoals een bloemschikatelier in Sint-Antonius in Verviers of bebloemde kerken in Sint-Lambert in Buisson of Saint-Amandus in Taintignies, een woudwijding in Spa, een processie in Walcourt en in Rouveroy. Een poëzierecital in Sint-Amandus in Zeven-Deinze of een in Sint-Monulfus in Maasmechelen.

In Sint-Médard in Geldenaken (Jodoigne) staat het heilig jaar van Compostela centraal : expositie door het Genootschap van de Vrienden van Sint-Jacob van Compostela en een aquarellententoonstelling door een pelgrim-kunstenaar, video over de eigen kerk en die van Compostela, geleide voettocht van zeven kilometer op de Sint-Jacobsweg doorheen Geldenaken.

Dit beknopt overzicht zegt voldoende : u kunt kiezen uit een brede waaier van manifestaties op zondag 6 juni, zonder u ver te verplaatsen, en dat dankzij de gastvrijheid van onze leden en hun respect voor de kunstschaten die ze beheren.

# 25 jaar Compostelagenootschap

Hugo Morael, voorzitter Compostelagenootschap

## Het Genootschap

Na een spraakmakende Santiago-tentoonstelling in Gent in 1985 in het kader van Europalia kwamen, in navolging van eerdere initiatieven in Parijs, in verschillende Europese landen de Santiagogenootschappen tot stand. Vandaag zijn het er honderden wereldwijd. Uit het Vlaamse genootschap ontstonden nadien het Waalse, het Nederlandse en het Suid-Afrikaanse. Eind jaren 80 werden de wegen naar Compostela door de Raad voor Europa als cultureel erfgoed geklasseerd gevolgd door een bescherming door de Unesco als Werelderfgoed. De bedoeling van deze genootschappen die steeds door vrijwilligers worden geschraagd is niet alleen de Jacobstraditie behouden als religieus/cultureel/historisch erfgoed maar tevens om kandidaat-pelgrims van de nodige informatie te voorzien en hen zo kans te bieden op een geslaagde tocht, vandaar onze base-line "Voor een betere tocht" die krachtig onze missie samenbalt. (folder "Genootschap" in bijlage)

## 25 JAAR VLAAMS COMPOSTELAGENOOTSCHAP:

### 1. De Pelgrim nr 100.

Vermits sinds 1985 een driemaandelijks tijdschrift verschijnt "De Pelgrim" is in maart 2010 het nr 100 verschenen. Dit is een driedubbeldik nummer (192 blz) waarin de merkwaardige come back van de Jakobspelgrimage wordt beschreven en tevens de uitbouw en de evolutie van het Vlaams Compostelagenootschap.

Ter gelegenheid hiervan werd een selectie gemaakt van 45 inleidingen uit de 99 verschenen nummers van De Pelgrim. Deze werden in 12 thema's geschikt, waar nodig geupdated en als pocket uitgegeven onder de titel "Het eerste woord, overwegingen voor Santiagogangers".

### 2. Het Jakobskerkenpad.

Vlaanderen telt 18 kerken gewijd aan St.-Jakob. Op 18 juni vertrekken aan de Brusselse Goede-Bijstandskerk, de pelgrimskerk bij uitstek, onze leden op het Jakobskerkenpad dat deze 18 kerken verbindt. Ook voor fietsers is een speciale route uitgewerkt. Op zondag 25 juli, feest van St.Jakob, komen ze op deze plaats terug toe na 38 stapdagen en 850 km.

Om 12.30u wordt de 25° verjaardag van het genootschap gevierd met een receptie in de gotische zaal van het stadhuis waar tevens de vernissage plaatsvindt van de heruitgave van het boek "Brussel, een halte op de weg naar Compostela". Nadien volgt een vriendenmaal in het Théâtre National, Jacquainlaan 70. Een Brusselse Jakobswandeling sluit deze dag af. (folder "Jakobskerkenpad" in bijlage)

### **3. Pelgrimstreffen op 30 en 31 oktober te Mechelen.**

Het feestjaar wordt afgesloten met een week-end te Mechelen. Gedurende 2 dagen congresseren de leden, nemen deel aan workshops, kijken terug en blikken vooruit.

(folder in productie: aanvraag via [pelgrimstreffen@compostelagenootschap.be](mailto:pelgrimstreffen@compostelagenootschap.be))

### **Samenwerking met "Open Kerken"**

Eén van de taken die het Genootschap zich in 2007 had gesteld was de pelgrimswegen doorheen Vlaanderen, die deel uitmaken van een Europees netwerk, in kaart te brengen en als gids uit te geven. Dit initiatief kon op de steun rekenen van de Vlaamse regering.

Intussen werden 3 gidsen op de markt gebracht:

- de Via Brugensis & Via Scaldea
- de Via Brabantica
- de Via Monastica
- en volgt weldra de Via Limburgica.

Deze routes doen de meeste van de 18 Jakobskerken aan en het ligt voor de hand dat deze pelgrimswegen bij voorkeur langs geopende kerken komen. De vzw Open Kerken nam zich voor om speciale aandacht te besteden aan de 18 Vlaamse Jacobskerken. Deze samenwerking resulteerde in de opname van het netwerk van de Vlaamse pelgrimswegen op de nieuwe Belgische kaart van Open Kerken die vandaag wordt toegelicht.

### **Voor meer inlichtingen en specimen van**

- De Pelgrim nr 100
- Boek "Het eerste woord, overwegingen voor Santiagiogangers"
- de "Via"-boekjes
- de Jakobsfietsroute

[info@compostelagenootschap.be](mailto:info@compostelagenootschap.be)